

Leven in het Onbenoembare



Vrijeschoolachtergrond in beelden door: *Henk Kranenburg*

Ook dit boek wil – evenals het boek 'Leerkracht van de opkomende zon', een eerdere uitgave van Henk Kranenburg - een bijdrage leveren aan het weer nieuw bezielen en inspireren van onderwijs. Het boek is dan ook bedoeld voor iedereen die met onderwijs en opvoeding te maken heeft.

Op een grondige manier, ondersteund door veel mooie illustraties wordt weergegeven wat het Onbenoembare betekent. Al lezend ervaart men hoe de auteur zich op haast duizelingwekkende manier door alle stof heeft heengewerkt en eigen heeft gemaakt, veel voorbeelden en toevoegingen heeft opgenomen, om uiteindelijk tot een helder beeld te

komen. Hoe verder in het boek gelezen wordt, hoe duidelijker dan ook het begrip 'Onbenoembare' wordt. Met twaalf (!) korte beschrijvingen, die door het boek heen ongeveer om de tien pagina's zijn opgenomen in de kleur roodbruin, kijkt de auteur terug in zijn eigen leven en beschrijft zijn ervaringen met de daarbij behorende leermomenten. Hiermee krijgt de lezer een inkijk in zijn persoonlijke leven en zijn interessante zelfbespiegelingen.

De subtitel: 'Vrijeschoolachtergrond in beelden' betekent zoveel als dat er per beeld een inkijk gegeven wordt in het Onbenoembare. Deze beelden zijn ieder op zich juweeltjes. Al deze beelden bij elkaar geven je uiteindelijk een prachtig, compleet beeld.

Het boek is zeer aan te raden voor elke Vrijeschoolleraar, maar is ook voor ieder ander uitermate interessant.

Het boek bestaat uit vier grote hoofdstukken (Aarde, Water, Lucht en Vuur) die elk weer zijn onderverdeeld in een tiental subdelen. Het telt 166 pagina's met veel kleurafbeeldingen, en is uitgevoerd in A4 met een grote ringband, zodat het boek mooi plat blijft liggen op de tafel tijdens het bestuderen.

Het boek kost € 24,50 (excl. verzendkosten) en is te bestellen bij de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst te Rotterdam: info@vrijeopvoedkunst.nl.